

## ONDERSTEBOVEN IN ROME EN MAASTRICHT

**H**eel lang geleden, toen iedereen nog dacht dat de wereld plat was, heb ik een tijdje op een circusschool in Rome gezeten.

Ik leerde daar van de oude circusclown Fausto, hoe je ondersteboven op een fiets kunt fietsen.

Hij kon dat heel goed. Ik noemde hem voor de grap wel eens Fausto op z'n Coppi en hij moest daar dan hartelijk om lachen, maar volgens mij begreep hij het grapje niet helemaal. Hij sprak alleen maar Italiaans.

Zo'n circusschool is natuurlijk veel leerzamer dan een gewone school, waar je alleen maar leert hoe je keurig recht op je stoel en aan je tafel moet zitten. Ik was dan ook een goede leerling en binnen korte tijd had ik het felbegeerde 'Onderstebovenfietsdiploma-A' op zak.

Mijn kostje was gekocht, dacht ik. Broadway lag aan mijn voeten, dacht ik.

De 'Nobelprijs voor het beste kunstje' lag binnen handbereik, dacht ik.

Maar niets was minder waar.

Want inmiddels wist iedereen



dat de wereld rond was en dat ze in Australië allemaal ondersteboven op de fiets zaten.

Dat kunstje van mij stelde ineens niets meer voor.

Kortom, er zat niemand op mij en mijn trucje te wachten.

Ik moest een ander baantje zoeken en werd schrijver.

Zo zat ook ik gewoon keurig recht op mijn stoel en achter mijn tafel en ik deed mijn werk, net als ieder ander.

Totdat ik gevraagd werd om mee te werken aan het Lemmiscaat-Boekenweek-Circus.

Ziezo, dacht ik en mijn hart maakte een klein sprongetje. Eindelijk gerechtigheid, dacht ik.

Eindelijk mag ik kunstjesminnend Nederland tijdens een circus mijn trucje laten zien, dacht ik.

Maar niets was minder waar. Niks geen circus, niks geen trucje, maar gewoon keurig recht op een stoel en achter een tafel handtekeningetjes zetten en uit mijn boek voorlezen. Waarom ze zo iets een circus noemen is mij een raadsel. Een domper was het, een regelrechte desillusie.

Totdat ik in Maastricht kwam.

Je moet weten dat Maastricht van de plaatsen in Nederland het dichtst bij Australië ligt.

Misschien dat dat de reden is waarom de mensen in Maastricht anders zijn. Het ruikt er al een beetje naar kiwi's en kangoeroes zal ik maar zeggen. Ze fietsen daar nog niet ondersteboven, maar het scheelt niet veel.

vervolg pagina 2



SOMS BEN IK  
GROOT  
SOMS BEN IK KLEIN  
WAAROM KAN IK  
NIET  
NORMAAL ZIJN  
Marije Bettenhaussen

Het gedicht van Marije was wat ons betreft precies in de roos. We hadden namelijk net in de redactie gepraat over dit onderwerp. Daar zei iemand: 'Ze doen altijd alsof je nog maar een baby bent. Thuis, op school, overal is het hetzelfde liedje.'

Is dat zo? Vind jij ook dat leren en ouders altijd net doen of je niet in staat bent zelf te denken en verantwoordelijkheid te nemen? In de redactie liepen de meningen nogal uiteen. Wel vond iedereen het een onderwerp waar een hoop over te zeggen valt. Vandaar onze bijlage **KLEIN-GROOT**.



## GESTOLEN

### De Fausto Koppie voor Eva Vlessing

Tijdens het Lemmiscaat Kinderboekenfestijn dat gedurende de Kinderboekenweek door het land trok was er een grote kinderboekenwedstrijd met in elke stad tien winnaars.

De hoofdprijs was de Fausto Koppie-fiets, beschikbaar gesteld door Gazelle. Een schitterende fiets, met de naam Fausto Koppie erop! Maar... op de laatste dag van de Kinderboekenweek werd hij gestolen! Het Jeugdjournaal maakte er melding van. Er werd overal gezocht, maar de fiets bleef weg.

Gelukkig was Gazelle zo aardig om een nieuwe fiets ter beschikking te stellen. En deze nieuwe Fausto Koppie werd gewonnen door Eva Vlessing uit Bergen. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Cultureel Centum de Vest kreeg zij de fiets overhandigd door de heer Ger Voorn van de boekhandel Zwaan en Ter Burg.

## Het leven

Heerlijk,  
zo'n zuur appeltje.



Annelies  
Hafkenscheid











## HET HUISELIJK LOT VAN EEN KIND

Er zijn van die dagen dat je ze het liefst bij het grof vuil zou zetten: ouders! Ze zijn best lief hoor, maar af en toe lijken ze wel robots die maar één mechanisme hebben: bemoeierig en zeurderig zijn. Ja, sommige pa's en ma's zijn nu eenmaal een beetje vastgeroest in hun eigen, ouderwetse ideeën en moeten weer eens flink geolied worden. Het is ook niks als je als kind iedere keer weer tegen een muur van bezwaren aanloopt als je iets wilt ondernemen en je naderhand niets beters te doen hebt dan een beetje op je kamer zitten mokken omdat ze niet om te praten. Van die overbezorgde ouders die alle mogelijke moeite doen om hun kroost te beschermen tegen alle gevaren van de grote boze wereld, terwijl jij juist vindt dat je nu toch wel oud en wijs genoeg bent om je mannetje te staan. Je vindt ze maar ouderwets: die moeder met haar eeuwige broekrokken en Libelle-bloemetjespatronen in haar zelfgeweven vest, en zo'n vader die uit kantoor komt met een dikke sigaar in zijn mond en die na het eten nog even een partijtje gaat liggen ronken op de

tweezitsbank. Erg modern zijn ze niet en waarschijnlijk zullen ze dat wel nooit worden ook. Daar kom je dan met je gescheurde spijkerbroeken en hardrockposters aan de muur - dat is absoluut niet gepast, neem een voorbeeld aan je kleine zusje dat nog braaf in haar rode jurkje 'Hansje Pansje Kevertje' loopt te zingen!

Of je met het andere uiterste nu wel blij kan zijn, is ook nog maar de vraag, want je hebt natuurlijk ook van die vaders en moeders die ergens tussen hun dertigste en veertigste verjaardag compleet doorslaan en voor eeuwig jong blijven. Althans, dat denken ze, want in jouw ogen is je vader gewoon een ouwe knar die met cowboylaarzen en staartje in zijn haar op de opeefst naar zijn werk bij het Opvangtehuis voor Weggelopen Krankzinnigen rijdt. En je moeder vindt dat ze heel mooi mee kan zingen met 2 Unlimited als ze haar knalgroene hoofddoeken strijkt terwijl het maskertje op haar gezicht, dat rimpels verdoezelt, zit te drogen. Tjonge, wat zijn we modern en alternatief, daar zit je dan mee in huis als je

braaf je huiswerk probeert te maken... Natuurlijk zijn niet alle ouders zo volslagen maf, je hebt ook best kans dat je redelijk normale ouders hebt en misschien valt er ook niet echt wat te klagen. Je kunt ook niet van ze verwachten dat ze perfect zijn want het moet wel erg moeilijk zijn om kinderen op te voeden, als je ziet wat voor een kleine secreten er op deze aardbol rondlopen.

Waarschijnlijk ben je zelf van plan het totaal anders aan te pakken dan je ouders, dat opvoeden: alles wat je nu dwars zit doe je je eigen spruiten natuurlijk niet aan want ze moeten alles krijgen waar jij in dit leventje verlangend naar hebt gekeken zonder dat je erbij kon. Wist je dat jouw ouders er vroeger net zo over dachten als ze weer eens zo vroeg thuis moesten zijn en hun bord goed leeg moesten eten? Kijk maar wat er van ze geworden is, dan zie je dat je er niet onderuit kunt om besmet te raken met dat verantwoordelijke-oudergevoelvirus. Jouw kinderen schelden later vast net zo hard als jij nu!

Sylvie Dumont

## Toneelschrijven... weer eens wat anders!

Lydia Rood... een veelzijdige schrijfster. Misschien ken je haar Roosemarijnboekjes wel (*Gebakken moeder met spek, Zuigen op je neus*) of haar bekende boek *Maanzaad*. Behalve jeugdletteratuur heeft ze ook thrillers, romans voor volwassenen en een erotische roman geschreven. Maar ook... een kindertoneelstuk.

*Doetje* heet het en het gaat over ouders die het leven van hun kind telkens willen bepalen, maar dat kind, 'Doetje', vindt dat duidelijk niet leuk.

'Doetje,' vertelde Lydia Rood, 'is eigenlijk het resultaat van een theaterwerkgroepje, waaraan ik deelnam. Dat was onder leiding van Suzanne van Lohuizen, die zelf veel kindertheater schreef. Het theaterwerkgroepje was opgestart om nieuwe kindertoneelstukken te produceren, want daar was dringend behoefte aan. Behalve ik, zaten er nog andere bekende jeugdboekenschrijvers bij het groepje, zoals Imme Dros, Harry Geelen en Veronica Hazelhoff. We vonden het allemaal heel moeilijk om ineens toneel te gaan schrijven voor kinderen en dan ook nog onder begeleiding van een strenge juf! Thuis zit er niemand op mijn vingers te tikken en mij te corrigeren tijdens het schrijven. Hier wel, daar moest ik aan wennen, hoor! De opbouw van een toneelstuk is ook heel anders dan die van een boek. In een boek loopt de verhaallijn geleidelijker dan in een toneelstuk. In zo'n stuk gaat het steeds om kleine botsinkjes,

anders gebeurt er niks en zit je je dood te vervelen! Toen de stukken van alle schrijvers klaar waren werden ze, na lang oefenen door de acteurs, opgevoerd.

Wij als Lemniscaatkrantredactie waren zeer benieuwd hoe haar stuk werd ontvangen. Lydia vertelde verder: 'De drie kinderen die ik had meegenomen vonden eerlijk mijn stuk het allerleukste. Roosemarijn, mijn dochter, die altijd zeer kritisch is op mijn werk, vond *Doetje* eigenlijk het enige leuke...' 'De andere snapte ik niet zo goed,' had Roosemarijn gezegd. De volwassen critici dachten er duidelijk anders over. Tegenwoordig draait alles om mooie zinsbouw en symboliek. Zelf houd ik er totaal niet van. De helft van de tijd gaat het mij boven mijn pet. Ik vind het prima als iets over een bloemstukje gaat, ik hoef dat bloemstukje heus niet te zien... maar als het dan over een bloemstukje gaat, laat het dan niet stiekem gaan over een oedipuscomplex. Dat vind ik echt vreselijk. Het mag best iets van symboliek hebben, maar voor mij moet het wel een wortel in de realiteit hebben, anders zit je naar niks te kijken!

Duidelijke woorden van Lydia Rood. Wij hopen dat er nog veel meer kinderboekenschrijvers toneel gaan schrijven, zodat wij als kinderen van Vlaanderen en Nederland naar leuke toneelstukken kunnen gaan kijken!

Daniëlle en Barbara

Ook in deze krant weer aandacht voor een van de boeken van Evert Hartman. Dit keer is het *Gegijzeld*.

Wie het nog niet kent moet het zeker gaan lezen! Het gaat over een schoolklas die in gijzeling wordt genomen. Twee gewapende mannen dringen een schoolklas binnen waar een aantal kinderen bijles krijgt. De kinderen en hun leraar worden onder schot gehouden. Ze zijn volledig van de buitenwereld afge-

sloten. Er zijn alleen de nieuwsberichten op de radio. Een dag verstrikt, daarna een nacht, en dan weer een dag. De ouders beginnen de overvallers te praten. Het blijken twee jongens te zijn die het regime in hun land zijn ontvlucht en willen dat de regering iets doet aan de wan toestanden in hun land. Ze strijden voor een rechtvaardige zaak. Maar met welke middelen?

Als je wilt weten hoe het afloopt moet je het boek maar lezen.

Je kunt ook bij ons een videofilm bestellen die op basis van dit boek is gemaakt. Deze verfilming is gemaakt door leraren en leerlingen van de Koningin Julianamavo in Veenendaal. Wanneer je € 24,50 overmaakt op de girorekening van de club onder vermelding van VIDEO GEGIJZELD, krijg je hem thuisgestuurd.

*Gegijzeld* is typisch zo'n boek van Evert Hartman waarover je blijft denken en praten.

## DOE EENS WAT IN DE AANBIEDING!



Al pratend over het onderwerp van deze krant gingen vaders, moeders, leraren, broers en zusters over de tong en toen kregen wij de behoefte om sommigen van hen 'in de aanbieding te doen'.

Een ruilbeurs van ouders, broers en zusters, of wie je maar kwijt wilt. Uiteraard is er ook een afdeling GEVRAAGD...

Hier zijn de mensen die wij aan te bieden hebben en graag zouden willen overnemen. Als jullie mee willen doen met onze ruilmarkt, stuur je 'aanbiedingen en vragen' maar in. De leukste worden geplaatst!

Te koop aangeboden: pestzieke, voor de wet volwassen oudere broer die allang het huis uitge-trapt had moeten worden. Bent u in het bezit van een luchtdicht afgesloten zolderkamertje en heeft u een ijzersterk zenuwstelsel, dan is deze lieve jongeman een prima koopje voor u. Prijzen bij opbod.

Gevraagd: moderne, kookgrage moeder die veel variatie kan aanbrenge in gerechten met pinda-kaas en lollies. Het liefst niet allergisch voor mijn getemde kakkerlakken en absoluut geen liefhebster van Corry Konings. Brieven onder nr. 611.

Gevonden voorwerpen: op 6 oktober jl. trof ik op de stoep van de Roteb twee huilende ouders aan die door hun driejarig zootje waren gedumpte. Signalement: man half kalend, snor en grijs colbert; vrouw permanent en poedeltje in de armen. Wie

deze mensen uit zijn omgeving mist of het zootje persoonlijk kent, kan contact opnemen met de politie Rotterdam en omstreken.

Gevraagd: moeder die wel kan koken met als specialiteit Itali-aans.

Aangeboden: 'the bold and the beautiful' kijkende, roze pantof-feltjes dragende huisvrouw. IQ van 73. Kan goed maaltijden in de magnetron opwarmen. In z.g.s.

Gevraagd: zus met de nodige overschrijfbare scripties. Hobby's: afwassen en kamers opruimen.

Ruil: Ik heb een lieve broer (met gitaar en Marshall-versterker). Wie wil die ruilen tegen een hond? Niet al te poeperig.

Gevraagd: vader die meer kan dan alleen een eitje bakken.

Te koop: arrogante zus met anorexia. Eet gemiddeld 1 wortel per dag. Met storm niet naar buiten laten gaan.

Gevraagd: moeder met een kapsel dat niets weg heeft van een lampekap.

Gevraagd: ouders met een jaarinkomen van f 1.000.000,- of meer, die graag hun schuldgevoelens eens afkopen.

Ruil: Wie wil mijn roddelgrage Story-, Privé- en Weekendlezende moederfiguur ruilen voor een etalagepop?

Gevraagd: een vader die bij kaarslicht griezilverhalen uit zijn duim zuigt.

Aangeboden: een vader die lijkt op Lambik en van griezilverhalen begrijpt hij geen sik.

Gevraagd: een vader die met mij

gaat winkelen.

Aangeboden: een vader die steeds met een krant zit op de wc en als een os slaapt voor de tv.

Gevraagd: een moeder die mijn kamer netjes en opgeruimd houdt.

Aangeboden: een moeder die om die rommel snauwt en kijft.

