

- het nieuwe jeugdboek van Anke de Vries
- een première

- Lees dit niet
- voorbeschuwing Kinderboekenweek



SIMONE VAN DER VLUGT

## NIEUW BOEK:

Haar tweede boek is uit! *Bloedgeld* heet het, en het gaat over een jongen die vanuit het 'rasphuis', ofte wel de gevangenis of het heropvoedingsgesticht, min of meer gedwongen wordt om aan te monstren op een schip dat naar Indië gaat. En wat hij daar aan boord meemaakt is nog erger dan de toestand in het rasphuis. Om je vast wat te laten proeven van dit nieuwe boek van Simone van der Vlugt vind je in deze krant een stukje uit het boek. Over de rest kunnen we kort zijn. Het is erg spannend, tot op de allerlaatste bladzijde! Op de Uitmarkt in Amsterdam zat Simone van de Vlugt achter een paar stapels van haar boek 'De Amulet' te signeren. Boedgeld was toen nog niet verschenen. Zij lijkt zich al aardig thuis

te voelen in haar rol als jeugdboekenschrijfster. Dat mag ook wel, want haar debuut is verre van onopgemerkt gebleven. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er niet eerder een schrijver of schrijfster getipt door de Kinderjury met een debuut (!) Nu heksenboeken in de belangstelling staan tijdens de Kinderboekenweek zal 'de Amulet' wel weer de nodige aandacht krijgen. Wisten jullie dat Simone van der Vlugt haar boek eerst 'Heksenkind' had willen noemen? Helaas was er al een boek dat zo heette. Hoe is het om zomaar ineens een redelijk bekende schrijfster te zijn? Deze vraag brandde op onze lippen. Het antwoord van Simone en een verslag van het gesprek dat we met haar hadden vind je in de volgende krant.

## ANDERS ZIJN

Het thema van deze krant is 'Anders zijn'. Wie voelt zich niet vaak anders? Dat kan omdat je voor anderen zichtbaar anders bent, door je huidskleur, door een handicap, een beugel, een bril. Het kan ook zijn dat niemand zomaar iets aan je ziet, maar dat je je anders voelt door dingen die je hebt meegemaakt, of omdat je de dingen anders beleeft dan een ander. Soms voel je je daardoor misschien eenzaam, maar dat hoeft niet. Er zijn ook een heleboel mensen die er een kick van krijgen dat ze anders zijn of zich anders voelen. Voor sommigen is dat een bron

van inspiratie; bijvoorbeeld voor sommige kunstenaars. Wij wilden voor dit nummer graag een interview maken met de makers en de verkopers van DE STRAATKRANT in Rotterdam. Dat lukte helaas niet op tijd, dus dat interview verschijnt in de volgende krant. Voor wie niet weet wat DE STRAATKRANT is: dat is een krant met plaatselijk nieuws die door daklozen wordt verkocht. Van de twee gulden die hij kost, is er één voor de verkoper; met de rest van de opbrengst wordt de krant gemaakt. In de steden waar hij wordt verkocht is het een groot succes.



25 VRIJKAARTJES

## DE JONGEN DIE NIET MEER PRAATTE

Tijdens het Cinekid filmfestival in Amsterdam vindt waarschijnlijk op 13 oktober de première plaats van de film *De jongen die niet meer praatte* van Ben Sombogaart, de maker van onder meer de film *Het zakmes*.

Naar aanleiding van het filmscript van dit boek schreef Anke de Vries het boek: *Memo zwijgt*.

Wij verloten 25 vrijkaartjes voor de première onder degenen die een recensie of boekverslag van dit boek, of van een ander boek van Anke de Vries, aan ons insturen voor 6 oktober. Wil je naar de première, dan moet je je dus haasten!

Zie voor een uitgebreider voorbericht van het Cinekid festival op pagina 2.

# Bloedgeld













# EDDY C. BERTIN

# Aangetuurd

# ANGERS

**W**aarom denkt u dat wij u hebben gekozen nu het thema van de krant 'anders zijn' is?

Volgens mij veronderstellen jullie dat 'schrijven' op zichzelf iemand anders maakt dan iemand die een gewoon beroep heeft of dat 'griezelverhalen' mij anders maken dan een ander schrijver.

eigen genre, zijn eigen manier van publiceren. Maar ik ken schrijvers die leven van de publiciteit, die meer megafiguren zijn dan schrijver. Er zijn andere schrijvers die heel teruggetrokken leven, die zelfs alle interviews weigeren, die nooit iets willen lezen over zichzelf, die nooit eens op radio of televisie

Elke ring heeft zijn eigen geschiedenis. Ik heb er enkele aan en in die lade ligt er ook nog een hele verzameling. Ik breng meestal een ring mee van een plaats waar ik geweest ben. Deze komt uit Egypte. Er is de scarabee op afgebeeld, een dodenkever.

Deze komt uit een winkel in Londen, gespecialiseerd in ringen en juwelen voor heavy metal groepen en voor groepen die zingen over satanisme en duivelsaanbedding.

En dit is een ring die het derde oog voorstelt. Dat derde oog is volgens de oude wijzen verborgen in het voorhoofd. Als we dat derde oog gebruiken, zien we met onze geest en kunnen we waarheid en leugen onderscheiden.

Dit is een ring in de vorm van een spin omdat ikzelf een grondige hekel heb aan spinnen. Leuke diertjes, maar niet om over m'n hand te laten lopen. Die komt van Indonesië en deze van India. Die komt van een vriend die daarna zelfmoord pleegde heeft, dus daar heb ik wel een hele emotionele band mee. Deze komt uit een winkel in Engeland waar je magische artikelen kunt kopen; en dan mijn trouwring, die heeft natuurlijk iedereen aan.

Deze komt uit Griekenland, ik vond die gewoon heel erg mooi. En om diezelfde reden draag ik ook kettingen en oorbellen. Ik vind dat gewoon mooi.

*Wat is er anders bij het schrijven van een kinderboek dan bij een boek voor volwassenen?*

Het taalgebruik en de stijl om te beginnen. Voor kinderen werk ik in een veel compacter schema, ben ik gebonden aan eenvoudige woorden, schrijf ik kortere zinnen, gebruik ik minder symbolen en dergelijke. Kinderen hebben minder leesgeduld dan volwassenen. Ik moet dadelijk met actie beginnen, de drie eerste hoofdstukken samenvatten tot een. Ook de thematiek, de lengte van het boek, de portie geweld mag niet overdreven zijn. In *Metro van de angst* heeft het hoofdpersonage op het einde te maken met een afschuwelijke grote bende monsters. In mijn versie rukte er een leger op. Het werd een mini-oorlog. Alleen zo konden die monsters tegengehouden worden. Maar wat zegt mijn uitgever? Te veel geweld.

Dus schrijf ik een nieuwe versie waarin de monsters in de metro zitten en plots ontploft die metro en ze zijn allemaal dood. Ik heb al enkele brieven gekregen waarin stond: Goed boek, maar het slot vond ik maar flauw. Wel, ik ook.

*Houdt u zich bezig met zwarte magie?*

Nooit! Ik heb daar een heel enge ervaring mee. Toen ik zes of zeven jaar was, hadden we in Gent een zolder waar ik doodsbang van was, zelfs op klaarlichte dag. Het was alsof ik voelde dat daar iets boosaardigs was. Op een nacht heb ik van die zolder iets naar beneden zien lopen. Ik heb daar tot mijn dertiende nachtmerries van overgehouden. En jaren later heb ik ontdekt dat mijn ouders zich in die tijd bezighielden met spiritisme, het oproepen van geesten. Ze kregen er boodschappen door die hen zó bang maakten dat ze ermee gestopt zijn. Ik vind dus dat je daar best van af blijft. Spelen met krachten die je onvoldoende kent is spelen met vuur en als je dat doet dan weet je nooit waar de gevolgen je heen zullen leiden. En er is zo veel over geschreven! Zelfs als er 99 procent niet van waar is, dan kan dat ene procentje toch nog waar zijn! Op mijn manier geloof ik ergens wel in andere krachten, in een andere wereld. Maar ik laat dat over aan mensen die ik voldoende ervaren acht en er hun geestesbranding voor over hebben. Voor mij blijft het een literair spelletje.

*Zijn griezelboeken wel echt goed voor kinderen?*

Ik denk van wel. Ze waren goed voor mij. Waarom zouden ze niet goed voor mijn lezers zijn? Natuurlijk heb je daar twee volledig tegenstrijdige kanten. Ik herinner mij dat er in de jaren vijftig 'Griezel comics' waren, stripverhalen die heel bloederig waren. En op een dag verbood men die stripverhalen omdat de een of andere psychiater beweerde dat die aan de basis lagen van het vandalisme. Die stripverhalen zouden van kinderen moordenaars maken. Tien jaar later heeft diezelfde idioot zijn mening volledig herzien. Hij zei: 'Ik had het mis. Het is de televisie. Televisie zorgt voor vandalisme en

*misdaad.*' Nu is hij daarvan weer teruggekomen en zo zie je maar dat er nog altijd mensen zijn die griezelverhalen niet geschikt vinden voor kinderen. Ik vind griezelen juist goed omdat je dan je angsten kunt uitleven. Die nachtmerries, waarover ik het eerder al had, die zijn pas opgehouden toen ik griezelverhalen begon te schrijven; ik heb mijn angsten op papier gezet, ik heb ze vorm gegeven en ik heb ze uit mijn hoofd gehaald. Zo'n griezelverhaal kan nooit hetzelfde effect hebben als iets wat je gezien hebt, met je eigen ogen. Volgens mij zijn griezelverhalen goed omdat ze laten zien dat kwaad slecht is en dat het goede uiteindelijk overwint. Griezelverhalen zijn in feite sprookjes die een les vertellen.

Xenon (12+)

Dit huis wil bloed (10+)

Het schip uit de toekomst (9+)

De planeet van de gouden spin-  
nen (10+)

Hekserij bij volle maan (10+)

Gevangen in de video (8+)

Afspraak om middernacht (10+)

Invasie van de draco's (9+)

Geef me mijn lichaam terug (10+)

Metro van de angst (10+)

De dertiende nacht (11+)

De geest van Dunwich (10+)

Het oog in de muur (8+)

De schaduwman komt je halen  
(9+)

Bloedrode kamers (11+)

Overal vuur (11+)

Ben en Quinten



*Eerder het laatste.*

Ik zie daar echt geen verschil in. Het is gewoon een heel andere thematiek. Maar in mijn verhalen zitten ook heel wat gewone, alledaagse thema's verwerkt. Ik zie mezelf dus helemaal niet als een 'andere' schrijver. Ik schrijf enkel.

*Zou u ons een definitie van 'anders zijn' kunnen geven?*

Nee, eerlijk gezegd niet, omdat jullie vertrekken vanuit het standpunt dat ik anders ben dan anderen, en zo zie ik mezelf helemaal niet. Want ik heb niet alleen griezelverhalen geschreven, maar ook romances, westerns en detectives. Anders zijn is eigenlijk een erg subjectief idee. Voor mij is anders zijn iemand die een volledig verkeerde blik heeft op de wereld. Ik bedoel: je kunt een andere huidskleur hebben, je kunt een andere godsdienst hebben, maar dat maakt je niet anders dan een ander mens.

*Wie is er minstens even anders dan u bent?*

Wel, eigenlijk kun je zeggen dat elke andere schrijver minstens even anders is dan elke andere schrijver. Elke schrijver heeft zijn eigen hebbelijkheden, zijn eigen onhebbelijkheden, zijn eigen manier van schrijven, zijn

willen komen. Dat zijn dan anderen, de eenzaten. En sommigen zijn dan weer literaire duizendpoten, mensen die alles al eens geprobeerd hebben, die al hun grenzen aftasten.

*U heeft ooit eens gezegd dat kinderen de grootste, lieflijkste monsters aller tijden zijn?*

Ik wil jullie niet beledigen, maar dat hoort er nu eenmaal bij: kinderen zijn monsters! Een pasgeboren kind is een ongeconditioneerd, primitief monster. Het is het meest egoïstische wezen dat er bestaat. Een kind leeft enkel voor zijn eigen noden, kent de maatschappij nog niet, het denkt dat het honger heeft, het begint te bleiten en blijft schreeuwen tot het eten krijgt. Geleidelijk wordt het kind ouder. Het wordt geconditioneerd door de maatschappij en door zijn ouders, door het onderwijs en door contact met andere kleine kinderen en plots beseft dat kind dat er nog andere kleine monsters zijn zoals hij, die denken dat zichzelf het belangrijkste zijn. Dat is opvoeding.

*Als ik iemand over Eddy C. Bertin hoor vertellen, dan zegt die altijd van: O, dat is die man met die acht ringen. Heeft u daar een emotionele band mee of zo?*

